

Σε ιδιώτες η διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου

- Συμφώνησαν όλες οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου και δήθεν ανεξάρτητοι
- Ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Την παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες αποφάσισαν από κοινού όλες οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, δεξιοί και αριστεροί δήθεν ανεξάρτητοι, στη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μάλιστα, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, έσπευσαν όλες οι πλευρές να πανηγυρίζουν,

διεκδικώντας ο καθένας για λογαριασμό του την πατρότητα του αποτελέσματος. Ο δε Π. Τατούλης κάλεσε την κυβέρνηση να λύσει και τις τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να προχωρήσει η σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Τα παραπάνω επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση η «Λαϊκή Συσπείρωση» Πελοποννήσου και προσθέτει πως όλοι έχουν συμβάλει στην προώθηση αυτής της επιλογής που θα φορτώσει νέα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων και συγκεκριμένα η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με προπομπό τη Διοίκηση της Περιφέρειας, που προετοίμασαν την σύμβαση ΣΔΙΤ και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, καθώς και οι δημοτικές Αρχές που ανέλαβαν να τελειώσουν τη βρώμικη δουλειά, που βρωμάει από ό,τι φαίνεται, πιο πολύ από τα σκουπίδια.

«Μάλιστα - σημειώνεται στην ανακοίνωση - ο κύριος Τατούλης περιχαρής κάλεσε την κυβέρνηση να λύσει και τις τελευταίες εκκρεμότητες, για να προχωρήσουν όλοι μαζί κυβέρνηση - ΤΕΡΝΑ - Περιφέρεια και δημοτικές Αρχές στην υλοποίηση του έργου. Ενός έργου που θα φορτώσει νέα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων, θα διαμορφώσει 14 Σταθμούς μεταφόρτωσης - ανοιχτές χωματερές - με ανυπολόγιστες συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων και στο περιβάλλον. Αν αμφισβητεί κάποιος αυτό, μπορεί να επισκεφθεί τις πρότυπες - πιλοτικές μονάδες "ΚΔΑΥ" που έχουν στήσει στους Δήμους Ευρώτα και Βόρειας Κυνουρίας. Σε ένα χρόνο δεν θα έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα Δίδυμα της Ερμιονίδας με τις δεκάδες χιλιάδες τόνους χύμα σκουπίδια και δεκάδες χιλιάδες δέματα σύμμεικτων απορριμμάτων που προσπαθούν να χώσουν τώρα.

Είναι εγκληματικές ακόμα οι ευθύνες τους, γιατί ανέχονται σε αυτές τις "πρότυπες" μονάδες να δουλεύουν εργαζόμενοι ανάμεσα σε χιλιάδες τόνους σαπισμένα σκουπίδια, σε σμήνη από κατσαρίδες, με πλήρη ανυπαρξία χώρων υγιεινής, χωρίς συμβάσεις εργασίας, χωρίς γάντια και φόρμες χωρίς Βαρέα και Ανθυγιεινά, χωρίς έστω ένα ποτήρι γάλα, να μην καταβάλλονται ακόμα και τα δεδουλευμένα.

Είναι εγκληματικές οι ευθύνες τους γιατί ενώ υποτίθεται ότι αποκαθιστούν τους ΧΑΔΑ, δαπανώντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, δεν "βλέπουν" κάποιους ΧΑΔΑ όπως στο Αργος και στην Αγία Τριάδα στην Τρίπολη ή ανοίγουν καινούργιους όπως στον Αγιο Βλάση στην Τρίπολη ή ρίχνουν τα σκουπίδια στους ΧΑΔΑ που υποτίθεται ότι έχουν αποκατασταθεί».

Στην ίδια ανακοίνωση, καλούνται «οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, τα πλατιά λαϊκά στρώματα πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα. Όλες οι δυνάμεις του κεφαλαίου σε όλα τα επίπεδα, Κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμοι, σηκώνουν κουρνιαχτό δήθεν αντιπαράθεσης, κονταροχτυπιούνται για να κρύψουν την ταύτισή τους σε κεντρικές επιλογές όπως είναι η παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στους ιδιώτες.

Είναι επικίνδυνη και τυχοδιωκτική η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να καλύψει την κυβέρνηση. Χτες κατακεραύνωνε τον Τατούλη και την Περιφέρεια αγκαλιάζοντας κάποιους δημάρχους ακόμα και ακραιφνείς δεξιούς, που υποτίθεται αντιπάλευαν τις επιλογές της Περιφέρειας. Τώρα ρίχνουν τις ευθύνες σε κάποιους Δημάρχους και Δημοτικές αρχές και όχι στην κυβέρνηση που τελειώνει τη βρώμικη δουλειά παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων στο κεφάλαιο».

Στον αντίποδα, όπως σημειώνει η «Λαϊκή Συσπείρωση» στην ανακοίνωσή της, βρίσκεται «η πρόταση των κομμουνιστών περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, για ενιαίο Δημόσιο Φορέα



Διαχείρισης των απορριμμάτων χωρίς καμία ανάμειξη ιδιωτών σε αυτήν την τόσο κερδοφόρα για αυτούς πίτα, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων, αντίθετα πρέπει να γίνει μείωση των υπέρογκων ανταποδοτικών τελών.

Με αυτούς τους όρους, η επιστήμη, η τεχνική έχουν τη λύση. Πολιτικές μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση. Με ευθύνη του κράτους χωροθέτηση των αναγκαίων ΧΥΤΥ για την ταφή του μικρού υπολείμματος.

Μέτρα για τους εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας να δουλεύουν με δικαιώματα, σε ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς με καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελματών».